

De Vaste Voet vierde 40 jarig jubileum op feestelijke wijze!

Mensen, mensen wat een feest is het geweest!!

Zondag de start met onze vrienden uit Zeewolde, daarna de twee jokertoernooien, de verenigingsavond en als slot ons afsluitfeest.....

De start met Zeewolde, op zondag was, qua weer, een beetje miezerig maar het weerzien met de mensen was daar niet minder om. Het was alweer 2 jaar geleden dat we elkaar hadden gezien toen in een heel warm Zeewolde.

LTE (Les Trois Etoile) had voor ons heerlijke gebakjes meegenomen met ons logo erop (met een klein drukfoutje.... het is ze vergeven!)

's Middags werd er weer gestreden om die "prachtige" wisselbokaal. En ja hoor, DVV won dit jaar de trofee. Dick gaat er weer een plaatje opzetten.

Overigens, we spelen al 25 jaar zo met elkaar.. best wel een prestatie.

Na afloop kwam "de chinees" en hebben we deze uitwisseling weer op de bekende leuke en gezellige manier afgesloten. LTE keerde weer moe maar voldaan huiswaarts.

Dinsdagavond opende de wethouder sportzaken Arno van Kempen onze feestweek door het gooien van de 1e boule. Hij vond het zo leuk dat hij een volledige 1e partij tot rond 20.00 heeft meegespeeld. Wie weet een nieuw lid in de toekomst?

Toen de 2 jokertoernooien waarop iedereen zich goed had voorbereid. Waar zet ik de joker in? Op partij 1,2 of 3? Wie wordt mijn speelmaat en wie de tegenstanders? Kortom een grabbelton.

Goede spelers werden ineens laatste en andersom. Hilariteit dus..maar de poedelprijzen waren ook leuk om te winnen.

Donderdagavond troffen wij onze medeboulers uit Hillegom (JBH) en Leiderdorp (de Boulende Stier) en bestond samen met de DVV 'ers het spelersveld uit 57 spelers. Een behoorlijk groot toernooi dus. Leuk om met, en tegen, soms onbekende spelers samen te spelen. Elke club viel in de prijzen en er was een prima sfeer. Na afloop bleef men nog lang napraten en "borrelen".

De weergoden voor de zaterdag waren optimaal. De mensen werden vanaf 17.00 uur welkom geheten door leden van de jubileumcommissie. Iedereen kreeg een glaasje bubbels en samen met de voorzitter werd geproost op onze club.

Rond 18.00 uur rolde er een grote bestelbus binnen met een werkelijk prachtig buffet met voor ieder wat wils en niet te vergeten de toetjes! Ik hoorde dat sommige mensen in de week daarna driftig zijn gaan lijnen....

De fotopuzzel die in de kantine was opgehangen was voor veel mensen *heeel* moeilijk.. wie was toch dat kleine meisje of die jongen met een zwart gezicht? Kortom van de 19 foto's die er hingen was het voor de meeste leden echt een raadsel.

Uiteindelijk was het Hans Meijer die de beste score had (14 goed) en beloond werd met een flesje wijn.

Rene Trok was al eens eerder bij ons geweest en ook deze keer kon hij weer iedereen laten meezingen met zijn "trekzak". Heerlijk zo buiten zitten en samen zingen.

Ik denk dat we kunnen terugkijken op een hele geslaagde feestweek en wil iedereen die eraan heeft meegeholpen om dit tot een succes te maken bijzonder bedanken....

en nu....op naar het 50 jarig bestaan.!!!

tot bouls....Peter Oosenbrug